

Kerken met Stip

Kerken met Stip zijn een verzameling van gastvrije, laagdrempelige parochies en gemeenten waar ex-gedetineerden welkom zijn. Er zijn inmiddels 38 stipkerken. Meer informatie is te vinden op www.kerkenmetstip.nl

Vorige week verscheen Nieuwsbrief no.7 van Kerken met Stip. Daarin stond het verhaal van Ebrahim Kalami, opgetekend door Arnoud Aalbers, coördinator Kerken met Stip in Houten.

Ik ben in gesprek met Ebrahim Kalami, een man van 57 jaar die veel heftige dingen heeft meegemaakt. Meer dan eens was hij zo wanhopig dat hij op het punt heeft gestaan om een eind aan zijn leven te maken. Voor lange tijd is hij moslim geweest, tot hij voor het christelijk geloof koos.

Tijdens zijn detentie in Frankrijk is Ebrahim de bijbel gaan lezen, sindsdien wilde hij meer weten over het leven als christen. Toen hij vrijkwam, kwam hij in het Exodushuis in Utrecht terecht, waar hij een resocialisatieprogramma heeft gevolgd. Hij beseftte hulp nodig te hebben en heeft die samen met de reclassering ook gevonden. Zijn tijd bij Exodus, acht maanden lang, was leerzaam en in het begin erg zwaar. Hij wilde veranderen maar beseftte dat dit alles te maken heeft met vertrouwen geven en ontvangen. Daarom gaf hij zichzelf de opdracht dat zijn woorden betrouwbaar moesten zijn. Op die manier probeerde hij zijn leven weer op te bouwen; de kerk waar hij lid van is vervult daarin een belangrijke rol.

Onlangs heeft Ebrahim in de evangelische gemeente 'De Schuilplaats' in Utrecht de volwassenendoop ondergaan. (door onderdompeling, een zeer emotioneel moment) Voor hem betekende dit een 'doop van bekering', zeker gezien zijn heftige verleden. Hij zegt: 'Door de doop kan ik dichterbij Jezus leven en kan ik leven zoals God het bedoelt. Het Woord is immers mens geworden en heeft bij ons gewoond' (Johannes 1 vers 14) - een tekst die veel voor hem betekent. Ebrahim wil zielsgraag anderen tot hulp zijn. Hij doet veel vrijwilligerswerk, via zijn kerkgemeenschap krijgt hij daar ruimte voor, ze zijn blij met hem. Ook dit is weer een punt van vertrouwen geven en daarna kunnen ontvangen. Hij ziet zichzelf als een Zacheüs (Lucas 19), als iemand die weer gezien wordt (en gezien wil worden) en zo een nieuwe kans heeft gekregen. Ebrahim geeft aan dat hij zijn hele leven voor gerechtigheid heeft gestreden maar hierin niet altijd de juiste keuzes heeft gemaakt. Hij heeft gevochten, moest vluchten, is gevangen geweest en gemarteld en had de hoop op een ander leven bijna opgegeven.

Zijn huidige kerk betekent veel voor hem. Zijn hoop is weer terug, dat maakt de wereld verschil. Voor Ebrahim is het goed om zondags mensen te ontmoeten en zijn verhaal kwijt te kunnen. Gelukkig maar, want het verleden spookt nog door zijn hoofd, hij is er nog lang niet. Ebrahim doet ook mee met diverse activiteiten die zijn gemeente organiseert. Hij is onder meer te vinden bij de gebedsavonden, zet de stoelen klaar en werkt als vrijwilliger bij de Stichting HIP (Hulp in praktijk) en Stichting Handje Helpen.

Dit is in het kort het verhaal van Ebrahim Kalami. Het klinkt erg positief maar Ebrahim beseft dat hij op moet passen. Hij blijft mensen nodig hebben die kunnen luisteren, die hem ruimte geven en hem soms ook begrenzen. Wat dat betreft heeft hij in 'De Schuilplaats' een goede plek gevonden.